

## En hel flaske rom

(Søndag formiddag i Faaborg)

Jeg sidder på Yvones, det er Søndag formiddag  
Alle mine tanker, de er fyldt med dårlig smag.  
Her er ganske musestille, ikke noget muntert gilde.  
Jeg er øm i sjælen og min krop er træt og svag.

*Men en hel flaske rom,  
Søndag formiddag i Faaborg, hjernen er tom  
Hvad fremtidsplaner angår, hvor tog du hen?  
Mon vi nogensinde ses igen?*

Ja gaderne er øde, og tanken den er tom  
Jeg har stævnemøde med en hel flaske rom!  
Bunden den blev hurtigt nået, hjertet det er helt forslået  
Der er mange ting, jeg gerne ville ha' gjort om.

*Men en hel flaske rom,  
Søndag formiddag i Faaborg, hjernen er tom  
Hvad fremtidsplaner angår, hvor tog du hen?  
Mon vi nogensinde ses igen?*

Vi mødtes helt tilfældigt i den fynske vinternat.  
Kærlighed ved første blik, alting gik så glat.  
Mange år er gået siden, jeg er ikke fulgt med tiden.  
Jeg gik helt i stå det øjeblik jeg blev forladt.

*Men en hel flaske rom,  
Søndag formiddag i Faaborg, hjernen er tom  
Hvad fremtidsplaner angår, hvor tog du hen?  
Mon vi nogensinde ses igen?*

Det er svært og vær tilbage, på det selvsamme sted.  
Her er mange minder fra den gang da du var med.  
Vi gik næsten fra forstanden, for vi så jo kun hinanden,  
Her var fyldt med kærlighed, nu er her fyldt med fred.

*Men en hel flaske rom,  
Søndag formiddag i Faaborg, hjernen er tom  
Hvad fremtidsplaner angår, hvor tog du hen?  
Mon vi nogensinde ses igen?*

tekst

***Tekst og Musik: Peter Vesth***